



TØRRILD HERRED. O. 1780, 1787, 1803 og 1804. I Kong Valdemars Jordebog fra 1200-tallet hed det Jelling herred, navnet Tørrild anvendtes første gang 1338. Da Slavs herred oprettedes 1552, overførtes Grene og Grindsted sogne hertil. Siden da har herredet bestået af ni sogne: Skibet, Bredsten, Gadbjerg, Lindeballe, Nørup, Randbøl, Jelling, Hover og Kollerup. Skibet, Bredsten, Jelling, Hover og Kollerup hører siden 1922 under Haderslev Stift, mens de fire sidste er forblevet under Ribe Stift (jf. s. 1015). Nye kirker er tilkommet i 1885 (Balle valgmenighedskirke i Bredsten Sogn) og 1961 (Grejsdal i Hover Sogn).

Kortene viser tillige herregårdene Haldskær (Skibet Sogn), Kjeldkær (Bredsten Sogn), Refstrup (Gadbjerg Sogn), Engelsholm (Nørup Sogn) og Lerbæk (Hover Sogn) og Brandbjerg (Kollerup Sogn).

Udsnit af fire blade af Videnskabernes Selskabs Kort. 1:240.000. 1. (Nederst th.) Kort over den nordlige Deel af Fyen med tilgrænsende Kyster af Jylland og Schleswig. Tegnet af C. Wessel 1780 og stukket af G. N. Angelo. 2. (Øverst th.) Kort over Haureballegaards Stiernholms Aakier og Skanderborg samt Stykker af Silkeborg og Koldinghuus Amter. Tegnet af O. Warberg 1787 og stukket af G. N. Angelo 1789. 3. (Nederst tv.) Kort over Lundenæs Amt samt Stykker af Bøvling, Koldinghuus, Riberhuus og Silkeborg Amter. Tegnet af P. Harboe 1803 og stukket af G. N. Angelo 1806. 4. (Øverst tv.) Kort over en Deel af Koldinghuus og Riberhuus Amter udi Jylland samt af Haderslewhuus Amt udi Hertugdømmet Schelswig. Tegnet af T. Bugge og F. Wilster 1804 og stukket af I. Sonne. — *Map of the Tørrild district around 1780, 1787, 1803 and 1804.*

